

PATER SANGERSKRING

Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

- Webstek: www.patersangerskring.org
- Voorzitter: Jos Henckens, tel. +32 494 786 665, joshenckens@teletraffic.be
- Secretaris: Jan Rutten, tel. +32 89 81 19 42, jan_rutten@skynet.be
- Penningmeester: Annie Metten, tel. +32 89 56 59 26, lene.annie.metten@skynet.be
453-4099021-85, IBAN: BE89 4534 0990 2185 BIC: KREDBEBB

UITNODIGING

Excursie naar Oberkrüchten, Niederkrüchten, Kruisherenklooster Hohenbusch en Erkelenz zaterdag 24-02-2018

Erkelenz, een Gelders dekenaat in het bisdom Roermond



De oudste vermelding van Erkelenz dateert van 17 januari 966: Herclinze in een oorkonde van Keizer Otto de Grote betreffende het Mariastift in Aken. De graven van Gelre oefenden de voogdij over Erkelenz uit. In 1326 kreeg de plaats stadsrechten door Reinoud II van Gelre, die in 1328 zijn oudste dochter aan Gulik uithuwde. Erkelenz was een exclave en dus werd het een ware vestingstad in de veertiende en vijftiende eeuw: 1,8 km stadsmuur et vier poorten.

In 1543 ging Erkelenz door het verdrag van Venlo over naar de Spaanse Nederlanden. De oude Gelderse plaats kwam in 1559 bij het nieuw opgerichte bisdom Roermond te horen. Vanwege het protestantisme in het omringende Gulikse gebied besloot men in 1592 een eigen dekenaat Erkelenz in het leven te roepen, waarvan de pastoors van Erkelenz en Niederkrüchten beurtelings dekens waren. In 1713 ging Erkelenz na Spaanse successieoorlog over naar het hertogdom Gulik. De stad werd in 1944 door bombardementen en granaatinslagen zwaar verwoest. De wederopbouw kon al in 1954 grotendeels worden afgerond.



Bij Erkelenz ligt het Kruisherenklooster

Hohenbusch. De naam komt rond 1000 het eerst voor en in 1302 werd er bij een bestaande kapel een klooster van de kruisheren gesticht. In 1802 werd het klooster opgeheven en de kloosterkerk afgebroken, maar het herenhuis en enkele vleugels bleven bestaan en gingen in 1983/6 over naar de stad Erkelenz. In de gebouwen is een museum van de kruisheren te bezichtigen.



Programma

- 08.15 Vertrek Maaseik
- 09.00 Oberkrüchten en Niederkrüchten
- 11.00 Kruisherenklooster Hohenbusch
- 12.30 Middagpauze in de binnenstad van Erkelenz
- 14.00 Erkelenz, oude raadhuys: presentatie over de geschiedenis van de stad Erkelenz
- 14.45 Stadswandeling in Erkelenz met bezoek aan de St.-Lambertuskerk en de burcht
- 16.30 Kaffee und Kuchen
- 17.15 terug naar Maaseik
- 18.15 terug in Maaseik



INSCHRIJVEN: uiterlijk 18 februari 2018 bij penningmeester Annie Metten of secretaris Jan Rutten. Prijs leden: € 32,- niet-leden € 35,-
Inbegrepen: busreis, bezoeken, gidsen, Kaffee und Kuchen en fooi chauffeur

Er is een voorafgaande lezing door bestuurslid Guus Janssen in de Beurs op woensdag 21 februari 2018 om 20 uur. Deze lezing is gratis voor deelnemers aan de excursie. Uw lidgeld voor het jaar 2018 bedraagt zoals al vele jaren € 12,50/persoon of familie (zie het rekeningnummer in hoofding).